

Αύγουστος 2011

Ένα κάθε μήνα.

Αγαπητοί μου ενορίτες,

Η ευσέβεια του ελληνικού ορθοδόξου λαού έχει αφιερώσει τον Αύγουστο, ένα ολόκληρο μήνα, στην Παναγιά μας. Παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας και σ' όλο τον κόσμο, σε πόλεις και χωριά, σε βουνά και παραλίες, σε μεγαλοπρεπείς ναούς η σε ταπεινά εξωκλήσια, τρέχουν οι ορθόδοξοι χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, να τιμήσουν την Παναγία Μητέρα του Χριστού μας.

Τιμώντας την Παναγιά, είναι σαν να τιμούμε την αγιότητα, την ταπείνωση, την αγνότητα, την παρθενία, την πίστη, την αγάπη, την υπακοή, την πραότητα, την υπομονή. Γιατί όλα αυτά τα είχε η Θεοτόκος. Αυτή, που είναι γεμάτη χάρες, η «*Κεχαριτωμένη*», η «*ευλογημένη εν γοναιξί*».

Επειδή οι άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν βλέψμα οξύ και καθαρό, θα ήθελα να γευθούμε έστω και κάτι ελάχιστο από τη γραφίδα του αγίου Κυρίλλου, πατριάρχου Αλεξανδρείας, παρμένο από ένα εγκώμιο του στην υπεραγία Θεοτόκο.

«...Χαίρε δε και συ, Μαρία Θεοτόκε, Παρθένα και Μητέρα μαζί, Φωτοφόρε, σκεύος αμόλυντο.

Χαίρε Παρθένα Μαρία, μητέρα και δούλη, Παρθένα μεν, για το Χριστό που γεννήθηκε από εσένα την Παρθένα, μητέρα δε για το Χριστό που τον κράτησες στην αγκαλιά σου και τον έθρεψες με το γάλα σου, και δούλη για τον Χριστό που έλαβε μορφήν δούλου. Γιατί εισήλθε ο βασιλιάς στη πόλη σου, μάλλον δε στην κοιλία σου, και εξήλθε πάλι όπως αυτός θέλησε, και η πύλη σου έμεινε κλειστή. Γιατί συνέλαβες χωρίς σπέρμα ανδρός και γέννησες καθώς έπρεπε σε Θεό.

Χαίρε, Μαρία, ο κατάλυτος ναός, μάλλον δε άγιος, καθώς προφητεύει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας «Ο ναός σου είναι άγιος, θαυμαστός εν δικαιοσύνη» (Ψαλ. 64, 5)

Χαίρε, Μαρία, ο ιερός θησαυρός της οικουμένης.

Χαίρε, Μαρία, η αμόλυντη περιστέρα.

Χαίρε, Μαρία, η λαμπάδα η άσβεστη. Διότι από σένα γεννήθηκε ο Ήλιος της δικαιοσύνης.

Χαίρε, Μαρία, ο χώρος που χώρεσε ο αχώρητος, που χώρεσες μέσα σου τον Μονογενή Θεόν Λόγον, που βλάστησες χωρίς αλέτρι και σπέρμα το στάχυ το αμάραντο.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, για σένα κελαηδούνε οι προφήτες, για σε δοξολογούνε οι βοσκοί, λέγοντας μαζί με τους αγγέλους τον φοβερόν εκείνον ύμνον. «Δόξα στον Θεό που βρίσκεται ψηλά στα ουράνια και ειρήνη πάνω στη γη και ευδοκία στον ανθρώπους» (Λονκ. 2, 14)

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, για σε χορεύονταν άγγελοι και σκιρτούν αρχάγγελοι αναπέμποντας φρικωδέστατους ύμνους.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που σε προσκυνάνε μάγοι οδηγημένοι από αστέρι φωτεινό.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που για σένα εκλέχτηκε το δεκάκτινο κάλλος των αποστόλων.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που για σένα σκίρτησε ο Ιωάννης, όντας ακόμα στην κοιλία της μητέρας του, και λυχνάρι αυτός φτωχό, προσκύνησε το Χριστό, το φως το ακοίμητο.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που μέσα από σένα ήρθε στον κόσμο η χάρη η ανέκφραστη, για την οποία ο Απόστολος μιλώντας έλεγε: «Φανερώθηκε σ' όλους τους ανθρώπους η χάρη του Θεού που μας σώζει» (Τιτ. 2, 11)

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που μέσα από σένα ήρθε στον κόσμο το φως το αληθινό, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που λέει στα Ευαγγέλια: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου» (Ιωάν. 8, 12)

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που μέσω σου έλαμψε φως σ' αυτούς που βρίσκονταν στο σκοτάδι και στη σκια του θανάτου. «Διότι», λέγει ο Ησαΐας, «ο λαός που βρισκόταν στο σκοτάδι, είδε λαμπρό φως» (Ησ. 9, 2). Ποιό φως, άραγε, παρά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που είναι το φως το αληθινό, που φωτίζει κάθε άνθρωπο, που έρχεται στον κόσμο;

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που για σένα κηρύσσεται στα Ευαγγέλια: «Ευλογημένος να είναι αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου» (Ιωάνν. 12, 13), που για σένα έχουν θεμελιωθεί Εκκλησίες ορθοδόξων και στις πόλεις και στις κωμοπόλεις και στα νησιά.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που από σένα γεννήθηκε αυτός που νίκησε το θάνατο και εξολόθρευσε τον Άδη.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που από σένα γεννήθηκε ο πλάστης του Αδάμ και διορθωτής της παραβάσεώς του και οδηγός της Βασιλείας των ουρανών.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που μέσω σου άνθησε και έλαμψε το κάλλος της ανάστασης.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, μέσω της οποίας ζεχύθηκε βάπτισμα αγιοσύνης φρικτό και Ιορδανικό.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που μέσω σου αγιάζονται ο Ιωάννης και ο Ιορδάνης και απιμάζεται ο διάβολος.

Χαίρε, Μαρία Θεοτόκε, που μέσω σου σώζονται όλοι, όσοι πιστεύουν...»

Όλα αυτά τα χαίρε που απευθύνει ο άγιος Κύριλλος στη Θεοτόκο, τα απευθύνουμε κι εμείς με πολλή αγάπη και ευλάβεια στην υπέραγνη μητέρα του Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι μια ελάχιστη προσφορά ως αντίδωρο στη μέγιστη δική της προς ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, και γενικά στην κτίση όλη.

Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε προς τον Κύριο και Θεό μας πάντοτε για όλους μας!

**Μέ πολλές εύχές και κάθε εύλογία
ό Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου**