

«Ξεφυλλίζοντας εφημερίδες της εκατονταετίας 1912-2012».

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη Σιάτιστα
θυμάμαι-μαθαίνω-προβληματίζομαι.

Στις 4 Νοεμβρίου 1947 ο ογδονταδιάχρονος, τότε, Φίλιππος Ζυγούρης έγραφε:

«Συμπληρούνται τώρα 35 χρόνια από τη μάχη της Σιατίστης και έκτοτε, κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, <4 Νοεμβρίου>, συγκεντρωνόμαστε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου είναι το Νεκροταφείο, και αναπολούμε οι γεροντότεροι την πρωτοφανή αγωνία για τον καθένα μας και την πρωτοπαθή συγκίνηση για τα θύματα που είχαμε τη μέρα εκείνη. Την αγωνία, λέγω, που είχαμε για τα αποτελέσματα που θα είχε η μάχη της ημέρας εκείνης και την ψυχική συντριβή για τα θύματα που φέρνονταν στην πόλη, νεκρούς και πληγωμένους. Ναι, κάθε χρόνο την ημέρα αυτή συγκεντρωνόμαστε στο μέρος που είναι των θυμάτων οι τάφοι, που πάντοτε για μας τους Σιατιστείς θα είναι νωποί, για να προσφέρουμε τα δάκρυά μας σαν μια σπονδή ευγνωμοσύνης.

Κάποιος είπεν ότι είναι ωραία και συμπαθητική η παρηγοριά των επετείων. Και είχε δίκαιο. Η σκιά του παρελθόντος υψώνεται και πάλιν ενώπιόν μας και μας φέρνει μπροστά στα μάτια μας τους θυσιάσαντας τη ζωή τους για την ευτυχία μας. Αλλ' εκείνοι δεν ζουν στην ψυχήν μας τις ολίγες μονάχα ώρες της επετείου <της> θείας θυσίας τους. Είναι ακατάλυτοι, είναι αλησμόνητοι και θα μείνουν αλησμόνητοι και στη μνήμη των επερχομένων γενεών. Μας αφήκαν υποδείγματα αρετής, υποδείγματα αγάπης προς την πατρίδα με το θάνατό τους. Έζησαν με το ίνδαλμα της αγάπης προς την πατρίδα και με το ίνδαλμα αυτό αντίκρισαν το θάνατο. Το βήμα μας το ωθεί στο μνήμα τους όχι μονάχα η επιθυμία να προσευχηθούμε για την ανάπαυση των ψυχών τους, αλλά και για να πάρουμε από τους τάφους τους διδάγματα για τη ζωή μας.»

Φέτος, το 2012, συμπληρώνεται ένας ολόκληρος αιώνας από τη Μάχη της 4^{ης} Νοεμβρίου 1912.

Ποτέ οι Σιατιστινοί δεν ξέχασαν εκείνους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Σιάτιστας. Απόδειξη τα μνημεία που κοσμούν την πόλη -Ηρώο, ύψωμα Υπολοχαγού Καπιτσίνη (Γκραντίστι)- και οι τιμές που τους αποδίδουν κάθε χρόνο στις 4 του Νοέμβρη.

100 χρόνια από την απελευθέρωση είναι σημαντικός σταθμός στη ζωή της πόλης μας και όλοι ψάχνουμε τρόπο να τιμήσουμε

ξεχωριστά και το ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης παράλληλα με την απόδοση ευγνωμοσύνης και τιμής στους ήρωες της μάχης.

Στο siatistanews σκεφθήκαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον να δούμε την ελεύθερη ζωή της πόλης μας όπως καταγράφεται στις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν τα 100 χρόνια που πέρασαν από το 1912. Έτσι, θα δούμε και πώς αξιοποιήθηκε η απόκτηση της Ελευθερίας μας και, πληροφορημένοι για την δράση των συμπατριωτών μας στα 100 αυτά χρόνια, ίσως σκεφτούμε τρόπους να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε, να αξιοποιήσουμε τις δράσεις μας, οι οποίες αφορούν στη Σιάτιστα, με απλά λόγια πώς να ξαναφροντίσουμε την ελεύθερη Σιάτιστα!

Ψάξαμε, λοιπόν, σε αρχαία εφημερίδων και καταγράψαμε γεγονότα, προσωπικότητες, εκδηλώσεις σχετικές με τη Σιάτιστα και θα τα ξετυλίξουμε σε περίπου 20 συνέχειες.

Η επιλογή και η σειρά παρουσίασης δεν έχει κανένα χρονολογικό ή αξιολογικό χαρακτήρα. Έγινε με ευθύνη δική μου και έχει περισσότερο χαρακτήρα γνωστοποίησης γεγονότων σχετικών με τη Σιάτιστα, τα οποία είτε πέρασαν απαρατήρητα ή κινδυνεύουν να ξεχαστούν, ή ακόμα παρουσίασης γεγονότων, προσωπικοτήτων, εκδηλώσεων που πρέπει να μας προβληματίσουν και ίσως να μας δείξουν δρόμους ζωής!

Η εργασία αυτή δεν θα πραγματοποιούνταν χωρίς τη βοήθεια και συμπαράσταση της κ. Θεοδώρας Ζωγράφου-Βώρου στη διαμόρφωση των κειμένων και της κ. Καλλιόπης Μπόντα στην έρευνα, τις οποίες ευχαριστώ από καρδιάς.

Θα ξεκινήσουμε με δημοσιεύματα σχετικά με τον 1^ο εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης.

Βιβλιογραφία-πηγές:

- Ζυγούρης Φίλιππος, **Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής**, επιμέλεια Θεοδώρα Ζωγράφου –Βώρου, ιδ. έκδοση, Σιάτιστα 2010.

Για το siatistanews.gr
Αικατερίνη Ζωγράφου

Σιάτιστα Ιούλιος 2012

Πίνακας των δημοσιευμάτων