

## Ιερός Ναός προς τιμήν του Αγίου Νικολάου Οι δωρητές του ναού μέσα από τα φύλλα παλιών εφημερίδων

Ο ενοριακός ναός του Αγίου Νικολάου είναι κτισμένος σε θέση παλιότερου ναού, ο οποίος είχε κτιστεί το 1743 ως δυσπόστατος<sup>1</sup> (Αγίου Νικολάου και Αγίου Σπυρίδωνος) όταν μητροπολίτης ήταν ο Ζωσιμάς. Ο σημερινός ναός θεμελιώθηκε στις 24 Ιουνίου 1927 και εγκαινιάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1937<sup>2</sup>. Τα απαιτούμενα για την ανέγερσή του χρηματικά ποσά προσφέρθηκαν, όπως στα περισσότερα Δημόσια κτήρια της Σιάτιστας, από τους ίδιους του Σιατιστινούς. Ανάμεσά τους οι ξενιτεμένοι στις ΗΠΑ, ο καλόγερος Καλλίνικος και ο Δούκας Α.Σαχίνης<sup>3</sup>. Αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο σπουδαγμένος στην Κωνσταντινούπολη αρχιτέκτονας-πολιτικός μηχανικός Εμμ.Μάλαμας, γιος ιερέα της Σιάτιστας.

Στο φύλλο 21, 20-09-1935 της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ, διαβάζουμε πως ο Μ. Κουκουλίδης επισκέφτηκε την πόλη της Σιάτιστας και τον ανεγειρόμενο ναό και βεβαίωσε τους συμπατριώτες του πως όχι μόνο το τέμπλο του ναού θα κατασκεύαζε ίδια δαπάνη, αλλά και τις εικόνες τις οποίες μάλιστα είχε αναλάβει να ιστορήσει καλλιτέχνης ζωγράφος. Επίσης υποσχέθηκε ότι θα δωρίσει κανδήλας και ότι άλλο απαιτεί η τέλεια καλλιτεχνική εμφάνιση του ναού.



Ο Κουκουλίδης φαίνεται ότι εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Το τέμπλο που κατασκευάστηκε με δική του φροντίδα και δαπάνη διαφέρει από τα τέμπλα των άλλων εκκλησιών της Σιάτιστας, καθώς δεν είναι ξύλινο, αλλά είναι κατασκευασμένα από γύψο και άλλα υλικά και διακοσμημένο με αναγεννησιακά στοιχεία, ενώ οι

<sup>1</sup>Δημοσίευμα του κ. Γεωργίου Μπόντα στην εφημερίδα ΓΡΑΜΜΗ, φύλλο της 8-12-1999.

<sup>2</sup>Άρθρο της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου του 1927 με τίτλο «ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΝΑΟΥ».

<sup>3</sup>Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Γ119. Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 30 Ιουλίου 1927.

εικόνες του φιλοτεχνήθηκαν το 1937 από τον Θεσσαλονικιό καλλιτέχνη - αγιογράφο Ιωάννη Δ. Ματσίγκο, γνωστό στην περιοχή της Δ.Μακεδονίας και από άλλα έργα του<sup>4</sup>. Ο ίδιος αγιογράφος έκανε και τις πρώτες αγιογραφίες του ναού, τη δαπάνη των οποίων κάλυψε πάλι ο Μιχαήλ Κουκουλίδης<sup>5</sup>.



Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μαζί με τον Μ.Κουκουλίδη επισκέφτηκε την Σιάτιστα ένας άλλος Σιατιστινός που διέμενε στην Θεσσαλονίκη, ο Ηλίας Πρώϊος, ο οποίος, δώρισε στο ναό ένα καλλιτεχνικό ωραίο προσκυνητάρι. Σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας και συγκεκριμένα στο φύλλο 17 της 4 Αυγούστου 1935 διαβάζουμε πως ο Μ. Αλατάς και η σύζυγός του Βασιλική<sup>6</sup> δώρισαν στον ίδιο ναό μια κανδήλα και ένα σταυρό.

Οι δωρεές στο ναό αλλά και στους άλλους ναούς της πόλης μας συνεχιστήκαν και συνεχίζονται και σήμερα.

**Καλλιόπη Μπόντα-Ντουμανάκη**  
**Σιάτιστα 03/12/2014**

Copyright © 2014 K. Mponta-Ntoumanaki  
url<http://www.siatistanews.gr>  
Τεχνική/Διαφημιστική Υποστήριξη: [www.fora.gr](http://www.fora.gr)

---

<sup>4</sup> Σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσε ο Δρ. Ν.Σιώκης, έχει ιστορήσει τις εικόνες του τέμπλου και διάφορες άλλες (1922) στον ναό του Αγίου Νικολάου Κλεισούρας μετά την πυρπόλησή του από τους Τούρκους

<sup>5</sup>**Σιατιστέων Μνήμη**, Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Γ59, και ό.π. 25.

<sup>6</sup> Πληροφορίες για την ταυτότητά τους υπάρχουν στο **Σιατιστέων Μνήμη**, Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Γ171.