

Τα μικρά και τα μεγάλα

του Δ. Γ. Σιάσιου

Τελείωσαν με τη συγκρότηση του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου οι εκλογές και έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες συνεδριάσεις. Ο χρόνος θα δείξει πόσο ικανοί και αποτελεσματικοί θα είναι οι νέοι δημοτικοί άρχοντες. Η ικανότητά τους, ίσως, δε θα κριθεί από μεγαλεπήβολα σχέδια που συνήθως μένουν στα χαρτιά. Θα κριθεί κατά κύριο λόγο από τη διαχείριση των απλών θεμάτων που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Θα κριθεί από την αντιμετώπιση εκείνων των μικρών προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου, όπως η καθαριότητα και η υγιεινή του περιβάλλοντος με συστηματική εφαρμογή της ανακύκλωσης, το κυκλοφοριακό στους μεγαλύτερους οικισμούς, όπως η Σιάτιστα, τα θέματα της Υγείας και της Εκπαίδευσης, ο πολιτισμός, η δημιουργία των κατάλληλων δομών και υποδομών που θα οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα. Και το σπουδαιότερο, η διαφάνεια στις αποφάσεις και τις δράσεις, χωρίς υστεροβουλίες και η οργάνωση και κινητοποίηση όλων των δημοτών ως ενιαίου συνόλου. Στην κινητοποίηση και τη συμμετοχή των πολλών, αν όχι του συνόλου, εδράζεται η προκοπή του Δήμου και των δημοτών. Είναι ανάγκη να αντιληφθούμε όλοι αυτό που έλεγε ο Μακρυγιάννης: «Είμαστε **στο εμείς και όχι στο εγώ**». Όλοι μαζί μπορούμε. Χωριστά η κάθε περιοχή του νέου Δήμου όχι.

Η επιτυχία του στόχου αυτού εδράζεται σε δύο, κυρίως παράγοντες: η έδρα του Δήμου, η Σιάτιστα να παίζει το ρόλο που της αρμόζει. Να ανοίξει τα φτερά της και να αγκαλιάσει, χωρίς εγωισμούς, τους πάντες. Δεν αρμόζουν στην πόλη αυτή με τη μεγάλη Ιστορία, τους αγώνες και την προσφορά η εσωστρέφεια και ο αυτισμός. Στο κάτω-κάτω αντλήσουμε παραδείγματα από το ιστορικό μας παρελθόν. Οι πρόγονοί μας δημιούργησαν αυτή την πόλη για την οποία περηφανευόμαστε, όντας εξωστρεφείς. Είχαν στραμμένα τα μάτια, τα αφτιά και τη σκέψη τους στον έξω κόσμο και αντλούσαν ιδέες και γνώσεις με τις οποίες διαμόρφωναν μια καλύτερη ζωή για τον τόπο τους. Συνεργάστηκαν με άλλους λαούς και άντλησαν υποδείγματα συμπεριφοράς και τρόπου ζωής. Η πόλη αυτή μπορεί να αντιμετωπίζει κρίση. Έχει όμως δυνατότητες να αναγεννηθεί και ν' αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, όπως και στο παρελθόν, για όλη την περιοχή.

Έπειτα και οι νέοι συνδημότες μας να αντιληφθούν ότι είναι συμφέρον τους να συνεργαστούν, χωρίς υστεροβουλία με την έδρα του Δήμου και τους κατοίκους της. Ο τοπικισμός που οδηγεί στην παραγνώριση της πραγματικότητας μόνο θετικό αποτέλεσμα δεν είναι δυνατό να έχει. Τα χωριά είναι χωριά. Δεν είναι κακό αυτό. Τιμή είναι να

μένεις στο χωριό σου και να το διατηρείς ζωντανό. Ας μην τα βαφτίζουμε πόλεις και ονειρευόμαστε μεγαλεία που δε μας ανήκουν. Ας αντιληφθούμε την πραγματικότητα και ας δουλέψουμε όλοι μαζί. Ας κατανοήσουμε και ας κάνουμε πράξη το «εμείς» του Μακρυγιάννη. Η κοινή προσπάθεια και η συμμετοχή στα κοινά είναι βασικός όρος για την πρόοδο του νέου Δήμου και του κάθε πολίτη. Αλλιώς θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.

Το μήνυμα του μεγάλου ιστορικού της Αρχαιότητας, του Θουκυδίδη, είναι πάντα επίκαιρο: **«Τον μηδέν τούτοις μετέχοντα αχρείον κ' ουκ απράγμονα νομίζομεν»**. (Αυτόν που δε συμμετέχει στα κοινά τον θεωρούμε άχρηστο κι όχι φιλήσυχο πολίτη). Ας αρχίσουμε πρώτα από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν με σχέδιο και σκληρή κοινή προσπάθεια. Ο ατομισμός που καλλιεργεί εδώ και δυο-τρεις δεκαετίες ο νεοφιλελευθερισμός και οι λεγόμενες «αγορές» ωφελεί τους λίγους κι όχι τους πολλούς. Με κοινή προσπάθεια και αγώνες μπορούμε «ν' **ανεβούμε λίγο ψηλότερα**», όπως ζητάει ο ποιητής.

Υ.Γ. Είχε γραφτεί το σύντομο αυτό κείμενο, όταν διακινήθηκαν πληροφορίες για αποφάσεις της πλειοψηφίας που διοικεί το Δήμο, οι οποίες προκάλεσαν αρνητικές εντυπώσεις και σχόλιο και δεν προσιωνίζονται θετικές εξελίξεις, καθώς υποκρύπτουν άλλες σκοπιμότητες.

Δεν είναι κατανοητό, λόγου χάρη, στη διοίκηση της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου να μην προταθούν από την πλειοψηφία και να μη συμμετέχουν δημότες της Σιάτιστας, όταν η πρώην ΔΕΠΠΤΑΣ του Δήμου Σιάτιστας ήταν η πλέον δυναμική — ίσως και η μοναδική — και ανέπτυξε ποικίλες δραστηριότητες στους τομείς του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Πολιτικής. Ούτε στο νέο Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα ΚΑΠΗ, το Δημοτικό Ωδείο, η Φιλαρμονική του Δήμου Σιάτιστας και το Παιδικό Θέατρο, να εκλέγεται μετά βίας ένας δημότης της Σιάτιστας. Δραστηριότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσονται στην πόλη αυτή θα διευθύνονται εξ αποστάσεως; Ή μήπως δεν υπάρχουν στην πόλη αυτή άνθρωποι ικανοί στη διαχείριση των κοινών και γνώστες των θεμάτων του πολιτισμού; Θα μπορούσε να είναι αναλογική η εκπροσώπηση με ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέματα. Η λογική «να βάλουμε τους δικούς μας», όπου εφαρμόστηκε ως τώρα απέτυχε, συνήθως, παταγωδώς.

Δεν είναι λογικό το «πνεύμα του Καλλικράτη» να εφαρμόζεται από την πλειοψηφία κατά το δοκούν και μόνον, όταν πρόκειται από την έδρα του Δήμου να ωφελούνται τα άλλα διαμερίσματα.

(αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας ΜΑΡΚΙΔΕΣ ΠΟΥΛΙΟΥ)