

## Από τα .... παραλειπόμενα του διαδικτύου.....

**Α΄. Η Ιστορία της ιστοσελίδας [http://www. siatista.gr](http://www.siatista.gr).... ( για να γνωρίζουμε...)**

Όταν άρχισε .... το πανηγύρι της παρουσίας των διαφόρων πόλεων στο διαδίκτυο, η πόλη μας δεν έμεινε πίσω!

Στις 8/12/2002 έγινε **εκδήλωση της ΔΕΠΠΤΑ Σιάτιστας** στην αίθουσα του Κουκουλίδειου Πνευματικού Κέντρου **για την παρουσίαση του Δικτυακού Τύπου: <http://www. siatista.gr>**. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Φ. Κ. Βώρος, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Θέμα της ομιλίας του ήταν: **«Η Τεχνολογία, δημιούργημα του Ανθρώπου, στην υπηρεσία του Ανθρωπισμού και γενικότερα του Πολιτισμού»**. Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τύπου παρουσίασαν σε γιγαντοοθόνη ο Τάκης Μάνιος, ο Γιάννης Βανίδης και ο Σάκης Μπούρτσος.

Η ιδέα της δημιουργίας ιστοσελίδας για το Δήμο Σιάτιστας ήταν της ΔΕΠΠΤΑ Σιάτιστας και ειδικότερα της προέδρου της κ. Δέσποινας Τέρτη.

Με την 15/2002 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΠΤΑΣ αποφάσισε τη δημιουργία Ιστοσελίδας με τίτλο [siatista.gr](http://www.siatista.gr) και τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής διαχείρισης της ιστοσελίδας από τους : 1.Δάρδα Αναστάσιο, μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΠΠΤΑΣ, 2.Ζωγράφου Αικατερίνη και 3.Παπά Τατιάνα, υπάλληλο της ΔΕΠΠΤΑΣ.

Η κατασκευή της ανατέθηκε στον webmaster κ. Στέλιο Κώττα, ο οποίος απέδωσε ψηφιακά το **αίτημά μας η ιστοσελίδα να έχει το χρώμα του ουρανού και της πέτρας της Σιάτιστας, ήταν ειδική κατασκευή και όχι προσαρμογή προϋπάρχοντος προτύπου**. Στη συνέχεια ο εμπλουτισμός η ανανέωση και η συντήρηση της σελίδας γίνονταν από την κ.Αικατερίνη Ζωγράφου με την αμέριστη βοήθεια του κ. Κώττα χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τα κείμενα της πρώτης σελίδας ήταν ιδέα και επεξεργασία της κ. Θεοδώρας Ζωγράφου-Βώρου.

Κατά καιρούς συνεργάστηκαν με το δικτυακό τόπο, αφιλοκερδώς, οι κύριοι και κυρίες: Δάρδας Αναστάσιος, Δουλδούρα Ευγενία, Ντιός Ηλίας μέσω του Μπούρτζου-Λιάμα Τάκη, Λογδανίδης Γεώργιος, Μπόντας Γεώργιος, Παπά Τατιάνα κ.ά..

Η χρηματική δαπάνη για την κατασκευή του δικτυακού τόπου αλλά και την αγορά του υλικού που ψηφιοποιήθηκε- φωτογραφίες, βιβλία κ. ά.- καλύφθηκε από δωρεά σιατιστινών. Στην ουσία ο Δήμος Σιάτιστας δε χρεώθηκε ούτε ένα ευρώ, το μόνο που πληρώνει από τότε είναι το ενοίκιο του χώρου που χρησιμοποιεί στο διαδίκτυο.

Στην ιστοσελίδα αυτή γινόταν και παρουσίαση προϊόντων της πόλης με την προσωπική μας δουλειά και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των σιατιστινών διαφημιζομένων.

Η επιλογή των θεμάτων της ιστοσελίδας έγινε από την τότε πρόεδρο της ΔΕΠΠΤΑΣ κ. Δέσποινα Τέρτη.

### **Β'. Η Αλλαγή (για να σκεφτούμε...)**

Και ύστερα, χωρίς καμιά ενημέρωση, η ιστοσελίδα στη μορφή που την είχαμε πρωτοδημιουργήσει... εξαφανίστηκε!

Είναι φυσικό και αποδεκτό πως όλα εξελίσσονται και ήταν επόμενο να συμβεί και στην ιστοσελίδα αυτή.

Εκείνο που δεν αποδέχομαι πια είναι ότι ... η ιστοσελίδα εξαφανίστηκε, θα μπορούσα να πω ότι πετάχτηκε στα σκουπίδια! Πουθενά δεν μπορείς να διαβάσεις κάτι γι' αυτήν ...σαν να μην υπήρξε ποτέ! Σαν όλα να άρχισαν από την παρούσα ιστοσελίδα!

Για καιρό δεν μιλούσα, επειδή φοβόμουν ότι η αναφορά μου σε μια ... πεταγμένη ιστοσελίδα θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν ενόχληση προσωπική· εξ άλλου ούτε ειδική είμαι, για να συγκρίνω τις δυο μορφές, ούτε αμερόληπτη θα μπορούσα να είμαι, αφού ήμουν στην ομάδα που γέννησε την πρώτη μορφή της ιστοσελίδας <http://www.siatista.gr>.

Με τον καιρό, όμως, κατάλαβα ότι η σιωπή μου ήταν λάθος, και ότι οφείλω να βοηθήσω να μείνουν στη μνήμη μας ιστοσελίδες, κάπως ...πρωτόγονες για σήμερα, ύστερα από 10 χρόνια ύπαρξης. **Κατά τη γνώμη μου, πρόβαλαν αξιοπρεπώς και με μεγάλη πληρότητα την πόλη μας.** Στο κάτω-κάτω καλό είναι να υπάρχει μια συνέχεια στις δράσεις μας.

Με τη σιωπή μου συναίνεσα σε μια διαδικασία απάλειψης μνήμης και, γιατί όχι, μη αναγνώρισης προσφοράς ομάδας ανθρώπων στον πολιτισμό και την παρουσία της Σιάτιστας στη σύγχρονη ψηφιακή παρουσία/πραγματικότητα.

Καλό είναι να μάθουμε και να ξέρουμε ότι η Σιάτιστα ήταν και είναι πάντα παρούσα στις εξελίξεις κύρια **με δική της πρωτοβουλία και δαπάνη.**

Έτσι οι νεότεροι θα ξέρουν και θα προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι από τους προϋπάρχαντες.

### **Γ' Η τύχη και άλλων ιστοσελίδων...**

Δυστυχώς ο σκουπιδοτενεκές έχει και άλλες ιστοσελίδες που... πέθαναν άξαφνα κι άψαλτα.

Σε επόμενα σχόλια θα τις παρουσιάσουμε, για να δείτε και εργασίες σας μαθητικές, που είχαμε φροντίσει τότε - εντελώς αυθόρμητα με μόνο κίνητρο .... το καμάρι μας για τη Σιάτιστα και τους μαθητές της- να ψηφιοποιήσουμε.

Προς το παρόν μπορείτε να δείτε, αν θέλετε, κάποιες φωτογραφίες από τις σελίδες της πρώτης μορφής του [www.siatista.gr](http://www.siatista.gr) του 2002, από το προσωπικό μου αρχείο **κάνοντας κλικ εδώ.**

Αικατερίνη Ζωγράφου