

Ο Μιχάλης Χατσιούλης είναι γνωστός για το πνευματικό και καλλιτεχνικό του έργο. Η Σιατιστινή ντοπιολαλιά, τα παιχνίδια που παίζαμε, οι παροιμίες και τα ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν στην πόλη μας και πολλά άλλα έχουν καταγραφεί από τον Μιχάλη Χατσιούλη σε προηγούμενα βιβλία του. Παράλληλα πίνακές του, εμπνευσμένοι από τις εικόνες της γενέτειράς του Σιάτιστας, κοσμούν Δημόσια κτίρια της Σιάτιστας καθώς και την προσωπική του Συλλογή.

Αυτές τις μέρες ο Μιχάλης Χατσιούλης μας χαρίζει ένα ακόμα αξιόλογο βιβλίο. Πρόκειται για ένα βιβλίο, με τίτλο **ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΕΞΙ ΑΙΩΝΕΣ ΖΩΗΣ, ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ**, όπου ο συγγραφέας κάνει μια συνοπτική ιστορική αναδρομή, όπως ο ίδιος δηλώνει, ωστόσο ιδιαίτερα περιεκτική, όπως διαπιστώνει ο αναγνώστης.

Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού ο συγγραφέας σταχυολόγησε ένα πλήθος στοιχείων τα οποία υπάρχουν σε διάφορα έντυπα πολλών αξιόλογων μελετητών και παράλληλα πρόσθεσε στοιχεία από δική του έρευνα και βιώματα. Όλα τα παραπάνω τα επεξεργάστηκε, τα οργάνωσε, τα ταξινόμησε και τα παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίσει τη Σιάτιστα καλύτερα, όπως ο ίδιος δηλώνει στον Πρόλογο του βιβλίου.

Ο αναγνώστης του βιβλίου θα πάρει πληροφορίες για την τοποθεσία, την κτίση, το όνομα της Σιάτιστας, την εκκλησιαστική ζωή και τους ναούς της, την παιδεία και τα εκπαιδευτήρια, τα Αρχοντικά, τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα και τα πρόσωπα, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορική εξέλιξη της Σιάτιστας, και για πολλά άλλα. Η αλφαβητική σειρά την οποία ακολουθεί ο συγγραφέας στην παρουσίαση των προσώπων και η χρονολογική κατάταξη των γεγονότων καθιστούν το βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές.

Τέλος, ο συγγραφέας με τον Επίλογό του δίνει τη σημερινή κατάσταση της πόλης μας, μας υπενθυμίζει τα όπλα με τα οποία η Σιάτιστα αντιμετώπισε δύσκολες καταστάσεις και μας προσκαλεί να συστρατευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια όπλα, για να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κατάσταση πτώσης και ύφεσης. Και δεν είναι άλλα τα όπλα αυτά παρά το θάρρος, η αισιοδοξία, οι παραδόσεις ανθρωπιάς και προσφοράς που χαρακτήριζαν πάντα τους ανθρώπους της Σιάτιστας.

Ευχαριστούμε τον δάσκαλο Μιχάλη Χατσιούλη για την προσφορά του. Του ευχόμαστε υγεία και δημιουργικότητα και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και το επόμενο έργο του.

Καλλιόπη Μπόντα
Βέροια 23-5-2012