

Κωνσταντίνος Δούκας

Ο Κωνσταντίνος Δούκας γεννήθηκε στη Σιάτιστα στα 1753 και άκουσε τα εγκύκλια μαθήματα στα εκεί σχολεία. Αφού αποφοίτησεν από τα σχολεία της πατρίδος του, πήγε στη Ρωσία, όπου εργάζονταν και απόκτησε τη ρωσική υπηκοότητα. Από τη Ρωσία, ύστερα από πολλά έτη, έφυγε και ήρθεν στην Αυστρία, όπου, όταν ήρθεν εκεί ο Ρήγας, γνωρίστηκε με αυτόν και αναδείχτηκε ένας από τους πρώτους χορηγούς και συνεργάτες του.

Ο Κων. Δούκας αναμείχτηκε φανερά και ενεργά στις επαναστατικές ενέργειες του Ρήγα και δεν είχε διαφύγει την αστυνομική προσοχή, αλλ' αμέσως πιάστηκε από την Αστυνομία της Αυστρίας και τέθηκε σε ανάκριση. Ήταν ο πρεσβύτερος από όλους τους κατηγορουμένους, ετών 45, και στην ανάκριση φάνηκε τολμηρότατος. Όχι μονάχα ομολογεί με θάρρος ότι συχνά έψαλλε τα επαναστατικά άσματα του Ρήγα, αλλά και ότι επιδοκίμαζε τα σχέδιά του, γιατί έτρεφεν άσπονδο μίσος στους (για τους) Τούρκους και πίστη στο μέλλον της πατρίδος του με την ταχεία απαλλαγή της από τον τούρκικο ζυγό και την επαναφορά της ελευθερίας εκεί που πρώτη φορά άνθισε το δέντρο της. Ο Δούκας, ως ρώσος υπήκοος, δεν παραδόθηκε <από τους Αυστριακούς> στους Τούρκους και επομένως ξέφυγε το τραγικό τέλος των συντρόφων του, μα στάλθηκεν έξω από τα αυστριακά σύνορα, στις 28 Απριλίου 1798, και πήγε στη Λειψία, το δρεπάνι του θανάτου έκοψε το νήμα της ζωής του στα 1814 στη Λειψία, σε ηλικία 61 ετών. (Ι.Κ.Βασδραβέλλη, **Οι Μακεδόνες**, σελ. 26).

...

(Ζυγούρης Φίλιππος, **Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής**, Σιάτιστα 2010, σελ.304).

