

Θεοχάρης Τουρούντζιας του Γεωργίου

Ο Θεοχάρης Τουρούντζιας γεννήθηκε στη Σιάτιστα στα 1776. Τα πρώτα μαθήματα <τα> άκουσε στα σχολεία της πατρίδας του, από την οποία πολύ νωρίς αποδήμησε και πήγε στη Βιέννη, όπου μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη εξασκούσαν (ασκούσαν) εμπορικές επιχειρήσεις. Ο Θεοχάρης έμνησκε διαρκώς στη Βιέννη, ο δε αδελφός του στο Σεμλίνο. Η οικογένειά τους έμενε στη Σιάτιστα και κατοικούσε στη Γεράνεια παράπλευρα του σπιτιού του Χριστοδούλου Ζωγράφου. Ο Θεοχάρης διακρίνονταν δια τον θερμουργόν χαρακτήρα του, το τολμηρό αυτού και το θερμό πόθο για την απελευθέρωση της Ελλάδος και της γενετείρας του, κατά συνέπεια και για τούτο δεν ήταν δυνατό να μείνει αδιάφορος στις προσπάθειες του Ρήγα και αμέτοχος στις ενέργειες εκείνου, αλλά το εναντίον, έγινε ένας από τους πρώτους συνεργάτες του. ...πιάστηκε από την αυστριακή Αστυνομία ως ένας από τους πρωτεργάτες της επαναστατικής κίνησης. ...ήταν τότε 22 ετών, ο νεότερος από όλους που είχαν συλληφθεί, ... παραδόθηκε στους Τούρκους, μαζί με τους λοιπούς συνενόχους, και φέρθηκαν (μεταφέρθηκαν) στο Βελιγράδι, όπου τους έχουν (είχαν) εγκλείσει στις φυλακές περιμένοντας διαταγές από την Κωνσταντινούπολη. Ο καϊμακάμης Βελιγραδίου είχε λάβει το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου φιρμάνι από την Κωνσταντινούπολη και, σύμφωνα με αυτό, την τρίτη μέρα ύστερα από την άφιξή του, με μεγίστη μυστικότητα, διάταξε τη νύχτα το στραγγαλισμό και των 8 φυλακισμένων Ελλήνων και, αφού έγινε ο στραγγαλισμός, διάδωσεν ότι είχαν αποδράσει. Έτσι έγραφε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών στη Βιέννη ο συνταγματάρχης Schertz στις 17 Ιουνίου 1798. Ο ιδικός μας, λοιπόν, εθνομάρτυς Θεοχάρης με το Ρήγα και 6 άλλους στραγγαλίστηκε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου 1798,

Η γενέτειρά του ... Σιάτιστα τίμησε τη μνήμη του εθνομάρτυρα της ελευθερίας του γένους τέκνου της. Έδωσε το όνομά του σε μια από τις οδούς της, <τώρα, 2010, υπάρχει και προτομή του στην πλατεία Δημαρχείου>.

(Ζυγούρης Φίλιππος, **Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής**, Σιάτιστα 2010, σελ.294).

