



Οι δικοί μας άνθρωποι, επαγγέλματα στη Σιάτιστα των αναμνήσεών μας.

Την Πρωτοχρονιά του ... 2007 είχαμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας το **Ημερολόγιο του 2007** συνοδευμένο με το ακόλουθο κείμενο:

« Το ημερολόγιο φέτος εκδίδεται ... κατά δόσεις!!! Όπως ξέρουν οι φίλοι μας κάποιες άλλες υποχρεώσεις και η απουσία της κ. Άννας στην Αθήνα έπαιξαν το ρόλο τους ... Όσο πιο σύντομα μπορούμε θα "ανεβάσουμε" και τα κείμενα που συνοδεύουν το φωτογραφικό υλικό μαζί με τις ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους που μας εμπιστεύθηκαν το πολύτιμο αρχαιακό υλικό που είχαν στην κατοχή τους. Όπως διαπιστώνετε, φέτος προσπαθούμε να κάνουμε μια πρώτη ψηφιακή αποτύπωση των επαγγελμάτων των Σιατιστινών, που ή δεν υπάρχουν πια ή η τεχνολογία τα έχει μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό. Η προσπάθεια αυτή έχει και μεγάλο συναισθηματικό φορτίο γιατί συναντάει τους "Δικούς μας ανθρώπους".

Από όλους τους συνεργάτες του <http://www.siatistanews.gr> έχετε τις καλύτερες ευχές για την καινούργια χρονιά 2007. »

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2007

Τώρα, 31/3/2013, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε την υπόσχεσή μας! Μπορείτε πλέον να χαρείτε τις αναμνήσεις της κ. Άννας Γκουτζιαμάνη Στυλιανάκη για τους Κυρατζήδες, τους Μπακάληδες, τους Εμπόρους ξηρών καρπών, τις Πλέχτρες, τους Σιδεράδες, Χαλκουργούς, Τενεκετζήδες, Ταχυδρόμους αλλά και για το Δημοτικό φωτισμό της Σιάτιστας, την Ταπητουργική σχολή ... κάνοντας ένα κλικ στον αντίστοιχο τίτλο του πίνακα που ακολουθεί.

Δεν αποφύγαμε ... τον πειρασμό να εντάξουμε στο σύνολο των κειμένων και τη χαριτωμένη ιστορία της Νινιέ Δέσπωσ,... της προξενήτρας!

Με τις ευχές μας για ευχάριστο διάβασμα
οι συνεργάτες του <http://www.siatistanew.gr>
Αθήνα, Μάρτης του 2013

Στην επόμενη σελίδα ο πίνακας των κειμένων

**Οι δικοί μας άνθρωποι,
επαγγέλματα στη Σιάτιστα των αναμνήσεών μας.
Γράφει η κ. Άννα Γκουτζιαμάνη-Στυλιανάκη**



Η [Άννα Γκουτζιαμάνη-Στυλιανάκη](#) γεννήθηκε στη Σιάτιστα. Αποφοίτησε από το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο και σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

Έζησε και δίδαξε τα περισσότερα χρόνια στα Δημοτικά σχολεία Σιάτιστας. Τώρα μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και τη Σιάτιστα που αγαπάει. Στα κείμενα που ακολουθούν, με ιδιαίτερη ευαισθησία και γνώση, μας ταξιδεύει στην παλιά Σιάτιστα, τη Σιάτιστα των αναμνήσεών της.

01. Αγωγιάτες, κυρατζήδες και έμποροι στη Σιάτιστα, πρόδρομοι των σημερινών αυτοκινητιστών.

02. Έμποροι ξηρών καρπών.

03. Η νινιέ Δέσπω Γιαννακού

04. Παντοπώλες – μπακάληδες

05. Η πλεκτική

06. Ο σιδεράς (σιδηρουργός)

07. Ο τοπικός ταχυδρόμος

08. Ο τενεκετζής (λευκοσιδηρουργός)

09. Ο Χαλκουργός

10. Δημόσιος φωτισμός στη Σιάτιστα

11. Ταπητουργική Σχολή Σιάτιστας

Ευχαριστούμε θερμά τους συμπατριώτες μας: Γκόγκο Σπύρο, Ηλία Μαρίτσα, Καρακουλάκη-Μελά Ματούλα, Καραμάνη Φωτεινή του Λουκά, Καρανάσιου-Μαλιόγκα Ελένη, Μπατσή-Πολύζου Θεολογίτσα, Πατρόνα Άννα Δημητρίου, Πεσνικά Αλεξάνδρα του Κων/νου, Σπύρου Αθανάσιο, Τύπα Νικόλαος και Ελένη, γιατί μας εμπιστεύτηκαν τις αναμνήσεις τους και τις φωτογραφίες από τα οικογενειακά τους αρχεία.

Η προσπάθεια για συγκέντρωση υλικού για ψηφιακή αποτύπωση των επαγγελμάτων των Σιατιστινών, που ή δεν υπάρχουν πια ή η τεχνολογία τα έχει μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό συνεχίζεται.

Έτσι είναι καλόδεχτες σχετικές αναμνήσεις. πληροφορίες φωτογραφίες... Μάλιστα αν έχετε αντικείμενα, εργαλεία σχετικά μπορείτε να μας ειδοποιήσετε και να 'ρθούμε να τα φωτογραφίσουμε.

Η αποτύπωση θα απλωθεί και σε επαγγέλματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σημερινό πίνακα, όπως του τσαγκάρη για να θυμηθώ τον παππού μου, το Λιόλιο το Γκουτζιαμάνη, από τον οποίο έχω μόνη ... κληρονομιά ένα «τσαγκαρσούλι»!!!!

Για το <http://www.siatistanews.gr>

Ρηνούλα Ζωγράφου

Τηλέφωνο 2465022905

E mail zwgrafou@otenet.gr